

Hij zaaide het goed in last en lijden, tot aan de uitputting zijner krachten.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN DEN EERWAARDEN HEER

ENGELBERTUS DHUYVETTER,

Pastoor te Mater,

geboren te Watervliet den 1 November 1849,
Priester gewijd te Gent 1876, achtereenvolgens
onderpastoor te Meerdonck, Cruyshautem en te Gent
(H. Kerstparochie), aalmoesnier in het Guislaingesticht
te Gent, Pastoor te Maarcke, Pastoor te Mater
sedert 27 September 1904, godvruchtig en in volle
onderwerping aan den wil des Heeren ontslapen,
den 9 December 1923, versterkt door de H.H. Sakramenten.

O Heere, laat mij zalig sterven,
Ik ben uw priester toch,
Laat mij barmhertigheid verwerven
Terwijl het tijd is nog. D. B.

Hoe dikwijls heeft de duurbare afgestorvene deze woorden uitgesproken, in blijde verzuchting naar den Hemel; want hij was een priester naar het hart en den geest van God en muntte uit door zijne priesterlijke godsvrucht.

Met vaderlijke rondborstigheid verkondigde hij het woord Gods en naar het voorbeeld van den Zaligmaker wist hij in zachtheid en goedheid het kwade te beletten.

BEMINDE PAROCHIANEN, gedenkt uwen Herder in uwe gebeden, prent in uw geheugen zijne vermaningen en de God van vrede zal met u zijn.

DUURBARE BLOEDVERWANTEN en VRIENDEN bidt voor mij en gij vooral mijn WAARDE BROEDER en NEEF priesters, weest mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Mijn Jesus barmhertigheid. (7 j. en 7 q. afl.)

