

De vreugd van ons hart is verdwenen, de
kroon van ons hoofd is gevallen. *Thren. V. 15.*



BID VOOR DE ZIEL
van den heer

FIDELIS DYSSALER

echtgenoot van dame

SERAPHINA PEREMANS

PIKEUR BIJ STAATS-SPOORWEGEN.

geboren te Heerne (Edingen) den 30 Juni 1855,

en overleden te Bursst den 5 Juni 1901,

voorzien van de HH. Sacramenten.

Goede echtgenoot en vader gedroeg hij zich in
alles met groot beleid, bleef vast gehecht aan
den dienst van God . . . leerde de zijnen God
vreezen, de zonde te vluchten, de wet Gods te
binnen en er naar te leven

Z. Pct. Can. Epist.

Hij bewaakte zorgvuldig de belangen van
zijn huis en at zijn brood in ledigheid niet.

Prov. XXXI 27.

Duurbare echtgenote, vaarwel; schep moed
de Alvoorzierende God zal u bewaken en verster-
ken in de beproeving. — Ik laat onze kinderen
aan uwe wijze zorgen over. — En gij, mijne ge-
liefte kinderen, weest moeders steun en troost,
maakt haren last licht en zacht door welwillen-
de behulpzaamheid verstoet hare vermaningen
en lessen niet. — Bemint en helpt elkander met
broederlijke liefde en weest mij gedachtig in
uwe gebeden.

Zoet Hart van Jesus wees mijne liefde (300 d. afl.

R. I. P.

Suelp. Ch. Van Boxstaal, Herzele.