



ZALIGE GEDACHTENIS

van

MIJNHEER LEO JACOB DU BOIS

echtgenoot van

Mevrouw CLEMENTINA HAEMS

*Burgemeester van Lebbeke; Provinciaal Raadslid;
Plaatsvervangend Senator; Ridder der Leopoldsorde
en lid van verschillende Confreriën,*

geboren te Audegem den 23 Februari 1830 en godvruchtig
in den Heer ontslapen te Lebbeke, den 29 December 1909,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

De betreurde overledene bezat uitstekende hoedanigheden en wist deze te gebruiken tot het grooter welzijn zijner onderdanen: zijne schranderheid van geest, zijne rijpe ondervinding maakten van hem eenen bestuurder die de gemeente Lebbeke bracht op den weg van vooruitgang en welstand; zijne dienstveerdigheid was algemeen gekend, altijd was hij bereid om zijne onderdanen zonder onderscheid bij te staan door raad en daad: hij was een ware «burgervader»; geen wonder dat hij sterft betreurd door allen.

Zullen wij van hem als huisvader spreken? Zijn huis heeft hij hoog verheven en voor de deugdzame opvoeding en levenswandel zijner kinderen droeg hij de grootste zorg.

Van zijne godsdienstige gevoelens gaf hij bijzondere blijken vooral gedurende zijne laatste ziekte: altijd was hij tevreden met Gods wil en vol geloof en hoop in het eeuwig leven. Alle goede werken vonden in hem eenen krachtigen steun. Hij nam bijzonderlijk ter herte de vereerlijking van O.-L.-Vrouw van Lebbeke wiens bekrooningsfeesten zoo luisterlijk wierden gevierd, en de verfraaiing der kerk zijner geboorteparochie. Maria vergelde hem wat hij deed voor hare eer.

Zeer beminde echtgenoot, ik verwacht u hierboven.

Lieve kinderen, in voor- en tegenspoed blijft trouwe dienaars van Gods Kerk.

Beminde medeburgers en onderdanen in wiens welzijn te behertigen ik mijn geluk stelde weest mij indachtig in uwe gebeden.

De vier akten tot lafenis der ziel. (7 j. en 7 maal 40 d. afl.)

Lebbeke. — Drukkerij J. Pisane-Heyvaert.