

Gezegend is de man die op den Heer vertrouwt, ook zal de Heer zijn teuvlucht zijn.

† BID VOOR DE ZIEL

van

CAMIEL DUBUS,

weduwnaar van

URSULA VERHAMME,

geboren te St-DENYS, den 2 Maart 1848 en er overleden den 2 April 1934, ontvangen hebbende de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van het Broederschap van de H. Barbara,

Het leven van den mensch, hoe lang het ook zij, moet eens ten einde komen, en na de dood het oordeel Gods; gelukkig dezen die voor den alwetenden God mogen verschijnen met een zuiver geweten; zij zullen van zijne lippen hooren dat zij niet moeten vreezen, maar op hunne belooning mogen rekenen.

Hij was een eenvoudige en rechtschapen man; hij vreesde God en vluchtte het kwaad, die in alles met voorzichtigheid handelde. Hij waakte over zijn huusgezin en heeft zijn brood in ledigheid niet geëten. De wet der waarheid was in zijnen mond en op zijne lippen was geene ongerechtigheid te vinden. Beminnelijk was hij in samenleving.

Met volle overgave aan Gods wil wachtte hij het einde van zijn leven af na hetwelke God hem rijkelijk zou beloonden hebben.

Vaartwel beminde kinderen en kleinkinderen, ik verlaat u om bij Moeder zaliger mijnen God en den uwen te gaan verwoegen in den Hemel; hebt allen dank voor uwe zorgen maar blijft christelijk en bidt voor mij; God zal het U loonen, hetgeen gij voor uwe Ouders zult gedaan hebben.

Bermhertige Jesus, geef hem de eenwige rust.

7 j. en 7 quadr.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300d. afl.

—  
Gedr. P. Broeders