

De ware wijsheid bestaat in af te wijken van het kwaad en God te vrezen. Job. c. 28.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Marie - Constance DUCK

Weduwe van Mijnheer

## Judocus KILLEMAES

geboren te Ressegem, de 27 Februari 1877, en godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde, de 9 Januari 1949, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Van kindsbeen af heeft zij altijd God gevreesd en zijne geboden onderhouden en ten allen tijde het voorbeeld gegeven van een levendig geloof en van een gegronde godsvrucht. Job. c. 2.

Daar zij God behaagde werd de beproeving haar niet gespaard. Pijnlijk en langdurig was haar lijdensweg, maar niettegenstaande heeft zij al de smarten, dag en nacht, met bewonderenswaardig geduld en volkomene onderwerping aan Gods Wil verdragen, wel wetende dat dezen die deel hebben in Jezus lijden ook deel zullen hebben in Zijne vertroosting.

Beminde kinderen en kleinkinderen, troost U. God is goed: Hij weet wat 't beste is voor elke mens. Ik sterf gerust, eens komt de dag waarop wij elkander zullen wederzien. Bidt veel voor mij. Ik ook zal God bidden opdat Hij U allen zou zegenen.

H. Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Drukkerij Victor Van Nieuwenhove, Geraardsb.