

Het is een heilig en vroom gedacht voor de overledene te bidden opdat zij van hun zonden ontslagen worden.



Bid voor de Ziel

van

BERNARD-OMER DUHAUD

zoon van wijlen

HENRI en MARIA POLLEZ

geboren te Nederbrakel de 9 September 1903 en
aldaar godvruchtig overleden de 17 December 1951,
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Het leven is broos en van korte duur, Hoe gelukkig is dan ook de mens die tracht in zijn leven te zijn zoals hij bij zijne dood verlangt bevonden te worden. (Nav. V X 5)

Hij stelde zijn betrouwen op de goedheid en de barmhartigheid van God en dat was zijn grootste troost in zijn stervensuur omdat hij wist dat hij zonder vrees voor Gods Rechterstoel mocht verschijnen. (Petr. Dam.)

Hij was altijd een eenvoudig man gebleven die zijn beste deed om door naarstig werken iedereen het zijne te geven.

Dierbare Broeders en Zusters, geliefde familieleden, ik heb U allen steeds oprecht bemind Denkt niet, omdat ik uit uw ogen verdwijn, dat onze liefde mag sterven: zij moet voortleven door de gebeden en goede werken die gij tot lafenis mijner ziel zult doen, Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen, gij vooral mijn dierbare zuster en schoonbroer, bij wien ik zulk deugddoend onderdak vond. Dat God het U lone, Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer!

H. hart van Jezus, ontferm U onzer.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt