

De mensch. vandaag in frisschen levensbloei,  
beleeft wellicht den dag van morgen niet. Gij dan  
ook, weest bereid; de Zoon des menschen komt  
op het uur waarop gij er u minst aan verwacht.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**  
**CLEMENTINE DUJARDIN**

geboren te S<sup>te</sup>-Maria-Hoorebeke en  
aldaar vluchtig aan de genegenheid harer familie  
door de dood ontnomen den 5 Juli 1921,  
in den weinig gevorderden leeftijd van 26 jaren

---

Alles wat den mensch te beurt valt of overkomt :  
belooningen, straffen, beproevingen, 't komt al  
van Gods Voorzienigheid: wier wegen hoe verborgen  
ook voor ons kortziende oog, toch altijd on-  
eindig wijs en aanbiddeijk zijn; aan wier schik-  
kingen hoe pijnlijk zij ons vallen, de weldenken-  
de kristene, zich gewillig onderwerpt, omdat alles  
gebeurt tot meerder welzijn van Gods uitverkoor-  
nen.

O Heer, gij vraagt mij het offer van mijn leven...  
uw H. Naam zij gezegend, roept gij mij, zoo vroeg  
nog, 't is om mijne dagen te verlengen van eeuwen  
tot eeuwen.

Wij smeeken U, God, dat uw rechtsvonnis haar  
niet treffe die door het gebed van 't waar geloof  
U wordt aanbevolen: doch dat zij door de hulp  
uwer gratie het doemvonnis moge ontkomen, die  
binst haar leven geteekend was met het teeken der  
H. Drijvuldigheid. Amen.                      KERKGEBED

**Mijn Jezus, bermhertigheid!    100 d. afl.**

---

HOOREBEKE, druk. DE CLIPPELE-VAN WYMEERSCH