



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

MARIA DUMEZ

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

ADOLF VAN WILDER

WEDUWE VAN

BERNARDUS LAMBRECHT

geboren te Zelzate den 6 November 1868 en aldaar

overleden den 21 November 1934,

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



De dierbare overledene was een zorgvolle huisvrouw, zij sloeg de wegen van haar huis aandachtig gade. Eccl. XII.

Bij de rechtvaardigen gaat er een licht op in de duisternis, want God is genadig, barmhartig en rechtvaardig. Ps. 13. III.

De zoetste troost die mij in het grag vergezelt, is de overtuiging dat ik een goede echtgenoot en een toegewijde en verkleefde moeder geweest ben en dat ik een vasten grond van geloof en kristelijke deugd aan mijn familie achterlaat.

Duurbare ECHTGENOOT en KIND, na weken lange ziekte kwam toch nog plots de onverwachte dood, ik aanvaardde hem met gelatenheid en verliet deze aarde om U in den hemel te wachten. Blijf mij in-dachtig niet in droefheid, maar in vertrouwvolle overgave aan Gods Wil, niet in tranen maar in gebed.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d.)

Drukk. A. Hamerlinck-Roegiers, Selzaete.