

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Clemence DUMOND

weduwe van

Augustinus Geenens

geboren te *St Maria-Audenhove*, den 17 Oogst 1860
en godvruchtig in d-n Heer ontslapen te *Strijpen*
den 21 Juni 1922

versterkt door de *H. Sacramenten der stervenden*

Heer, voor ons geluk was zij ons door U gegeven
en nu Gij haar van ons teruggeischt, zonder klagen
maar met het hart vol droefheid geven wij haar
terug. H. Bernardus.

Zij was eenvoudig en rechtvaardig, God vreezend
en afwijkend van het kwaad. Zij heeft met wijsheid
haar huis bestierd en hare kinderen in de deugd op-
gevoed, daarom was zij aangenaam aan God en ge-
acht bij de menschen; hare gedachtenis zal in
zegening blijven. Job. I Tob. XIV.

Veel heeft zij geleden in hare laatste dagen, maar
met alle verdueligheid en onderwerping aan Gods
wil, verzekerd van de waarheid der woorden « ge-
lukkig de mensch die de beproeving lijdt, want nadat
hij beproefd is geweest zal hij de kroon des Heeren
ontvangen.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van
hen die de opvoeding hunner kinderen wel verzorgd
hebben.

Vaartwel, beminde *kinderen en kleinkinderen*, ik
sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet, hebt allen
dank voor uwe liefderijke zorgen, dat God u zegene
en u beware. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

*Geloofd zij het H. Hart van Jezus in het aller-
heiligste Sacrament. 100 d. afl.*

R. I. P.

Sottegem, Druk. De Keyser & Schautte et

