

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen 100 d. afl.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Désiré DUMONT

echtgenoot van

Mevrouw Melanie D'HOKER

geboren te St. Maria Oudenhove, den 19 Januari 1876 en aldaar godvruchtig overleden den 2 Februari 1943.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Om martelaar te zijn is er noch zwaard noch vuur noodig, het is genoeg verduelig te lijden. (H. Greg.)

Hij heeft droeve dagen en nachten geteld.—Zijne ziekte aanvaarde geene genezing en zijne pijnen verdroeg hij met verdueligheid uit liefde tot Jezus. Gelouterd gelijk het goud door het vuur verschijnt hij voor den rechterstoel van God.

Hij was een werkzaam, zorgvuldig en deugdzaam man, hij vreesde God en wandelde getrouw in de geboden des Heeren.

Gelukkig die Maria beminnen ; want Zij gaat hare stervende kinderen te gemoet en leidt hun in den hemel.

Vaarwel, beminde echtgenote en kinderen, ik dank u voor uwe langdurige en liefdevolle zorgen gedurende mijne pijnlijke ziekte ; eert en bemint uwe moeder al de dagen haars levens, weest deugdzaam en werkzaam, bidt voor mij en troost u met de blijde gedachten, dat wij elkander weder zien in den hemel.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. (300 d. afl.)
Zoet Hart v. Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Druk. Leon Jooris, St. Maria Oudenhove.