

Weest sterk, en gedraagt u manhaftig. (I Mach. II. 64.)



ZALIGE EN ROEMRIJKE GEDACHTENIS
van

RAFAËL DUMORTIER

zoon van

Petrus en wijlen Elodie Crommelinck

Kaporaal, XI Bataljon, 4^e Kompagnie, V. I. W.

geboren te Mooregem den 2 Juni 1904, ten offer gevallen te
Zeebrugge den 28 Mei 1940, plechtig ten grave gedragen
te Berchem (O.-VI.) den 17 Juli 1940.

Zij loechen en staken hun schouderen op
omdat ik hun klapte van Vlaanderen ;
Zij loechen, en zeiden: van anders wat
en hooren wij nimmer u klappen....

*Wel Neen! Neen!! Mijn Vlaandren is mijn ziel,
Mijn leven, het doel van mijn streven,
Mijn leven voor Vlaandren en Vlaandren voor God!
Oh! mocht ik, dat winnende.... sneven!* A. R.

Hoe prachtig verbeelden deze woorden van onzen dichter, de diepte der zoo christene en Vlaamsche gevoelens van onzen diepbetreurden kameraad en strijdgenoot! — Ja, zijn leven, zijn lijden, zijn strijden, zijn sterven, 't was alles één offer met onuitputbare liefde gegeven voor de heropstanding van ons diepvernederd Vlaamsche volk! — Wij mogen, ja wij moeten, die heilige taak op ons nemen kameraden, nu het de tijd is! Daarom zweeren wij hier bij dit roemrijke graf, den heiligen eed, niet te rusten, vooraleer ons volk, *ons geheele Vlaamsche volk*, de plaats vervult die God ons heeft voorbeschikt. — Van uit den Hemel zal onze diepbetreurd vriend Gods zegen over ons werk doen nederdalen.

Gij ook, duurzame *Vader, Zusters, Schoonbroeder, bloedwrenten en vrienden*, ik begrijp uwe groote smart. Doch troost U in God en laat mij u eene laatste gunst afsmeeken: Vereenigt uwe tranen en uwe gebeden met mijn offer en het groote bloedoffer van Vlaandren en God zal U en ons duurzaam volk vrede en welvaart schenken. Met moeder in den Hemel zal ik over u waken en voor u bidden opdat wij eens allen te samen de eeuwige zegepraal vieren in het hemelsche vaderland.

De 4 akten voor den overledene. (7 j. en 7 q. afl.)

Druk. VANDEMEULEBROEKE - KERKHOVE