

“ Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; die in Mij geloof, al is hij ook gestorven, zal leven; en al wie leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid „
(Joan. X. 35.)

Gedenk in † uwe gebeden

de ziel van Mijnheer

Remi-Theoduul DUPONT

zoon van wijlen

Mr. Jan-Baptist en Mevr. Rosalie Bockstael

GEPENSIONNEERD ONDERWIJZER

geboren te Oprakel, den 27 Mei 1862, en er godvruchtig overleden den 20 November 1934, versterkt door al de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van al de godsdienstige genootschappen der
parochie.

Zij die er velen tot gerechtigheid opleiden, zullen schitteren als sterren in alle eeuwigheid. (Dan. XII, 3)

De duurzame Overledene, dien wij betreuren, was voor eenieder een voorbeeld van taaië werkzaamheid, van trouwe plichtsbetrachting en van kristelijke overtuiging. Gedurende 37 jaren besteedde hij zijn beste krachten aan het onderwijs en de kristelijke opvoeding der schoolkinderen zoodat zijn gedachtenis in zegening is gebleven bij zijn talrijke oud-leerlingen. Wanneer het oogenblik was gekomen om een welverdiende rust te genieten voor zijn edel, maar soms ook ondankbaar liefdewerk, werd hij lang en diep beproefd door heimelijk zielelijden en een onmeedoogende ziekte die zijn sterke mannenkracht stilaan deden wegsterven en de vreugde uit zijn hart verdrongen. Toch kwamen geen klachten over zijn lippen maar, gansch onderworpen en door het lijden gelouterd als goud in het vuur, dronk hij top den bodem den kelk vol bitterheid.

Duurbare Broeders en Zusters, geliefde Nicht en Eerwaarde Zuster, die mij met zooveel liefde en toewijding hebt verzorgd en bijgestaan in al mijn lijden, ik dank U; moge God er u om vergelden. Beminde Familie en Vrienden, schenkt mij verder den steun uwer gebeden en gij vooral, mijn Neef, Priester wees mij inzichtig aan het H. Altaar.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 q.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.