

God alleen is de troost der ziel en de ware vreugd
des levens. Nav. Chr.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EUDOXIE DUPRET

echtgenootte van wijlen

Edmond Vandendriessche

geboren te Floesberg den 6 September 1856,
en godvruchtig overleden te Sottegem den 15 Maart
1932, voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden.

Voor de rechtvaardige is de dood, zelfs als zij
onvoorziens komt, een blijde overgang uit dit tranen-
dal tot het eeuwig gelukkig leven.

Gelukkig dan die het in zijn leven zoo aanstelt,
gelijk hij in zijne dood wenscht gevonden te worden.

H. Thomas

Als voorbeeldige en teerhartige moeder heeft
zij met de meeste nauwkeurigheid de belangen van
haar huisgezin ter harte genomen; zij was het geluk
en de troost van dezen die met haar leefden; de
goedheid van haar hart en hare zachtmoedigheid
hadden haar menigvuldige vrienden gemaakt. Van
iedereen geacht, zal haar gedachtenis in zegening
blijven.

Lieve Kinderen, ik ben zoo plotseling uit uw
midden weggerukt en mijn afsterven zal uwe ge-
voelige harten met droefheid overstelpen, doch
troost u. Gedenk mij in uwe gebeden, ik zal van
uit den hemel voor u allen zorgen.

Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid, door
de verdiensten voor uw heilige wonden. 300 d. afl.

