

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Biddt voor de Ziel

van

MELANIE DUPREZ

weduwe van

CHARLES-LOUIS VAN DER LINDEN

Geboren te Segelvaem

den 4 Juni 1829 en godetuchtig overleden
te Nederbrakel den 4 April 1905.

VERSTERKT DOOR DE HIL. SAKRAMENTEN.

Zij was eene voorbeeldige echtgenote, eene zorgvuldige moeder, eene overtuigde en volmaakte christene. Zij werd van iedereen geacht omdat zij den Heer vreesde, en er was niemand die een woord tot haar nadeel sprak. Jud. VIII.

God heeft haar niet gespaard in het opleggen van kwellingen, zo chindelt de Heer met diegene die Hij lief heeft... Hij mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden opdat wij een ander geluk zouden zoeken wiens zaligheden onbedrieglijk zijn.

Beminde Kinderen, hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen... Weent niet, ik sterf, doch mijn liefde voor u sterft niet, ik zal u beminnen in den Hemel... Vergeet mij niet in uwe gebeden, bemint altijd elkander, blijft eens van hart en zin... Herdenkt de lessen en voorbeelden uwer moeder... Vreest God en leeft zo dat wij eens elkander in den Hemel wederzien.

Mijn Jezus barmhartigheid ! (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
 (300 dag. afl.)

R.

I.

P.

VEDERBRAKEL. DRINK A DE FRENE VAN PEVENAGE