



TOT ZALIG EN DIERBAAR AANDENKEN

van *Mevrouw*

HÉLÈNE DURANT

weduwe van Mijnheer

AIMÉ STEENHAUT

*overleden te Ninove op 24 September 1949.
in den ouderdom van 63 jaar.*

't Is goed in 't eigen hart te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan ;

Of ik geen oogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei ;
Of ik aan liefdelooze menschen
Een wordeke van liefde zei.

En vind ik, in het huis mijns harten,
Dat ik één droefenis genas
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd. dat eenzaam was....;

.
.

't Is goed in 't eigen hart te kijken
En zóó z'n oogen toe te doen. (A.N.)

*Heer, laat haar in gelukzaligheid wedervaren
wat zij ons in liefde en opoffering gaf! (Math.)*

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !

Drukkerij Louis De Clercq, Ninove