

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



ZALIG AANDENKEN AAN

Jufvrouw

MEDULINE DURIE

geboren te Gent, de 24.12.1853 en zeer godvruchtig
overleden te Bevere-Oud. de 9 Jan. 1951
voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van alle godoruchtige genootschappen.

Treedt binnen in den wijngaard des Heren :

Oprechte innige godsvrucht, was het kenmerk van heel haren levenswandel; in groten eenvoud en oprecht van inzicht in alles den wil v. den hemelsen Vader volbrengende. In strenge godsvrucht opgevoed, leidde zij een vlekkeloos leven, aan God behagende.

Eenvoudig, stil en gelaten, heeft ze de aanhoudende zwakheid in haar tener lichaam verdragen, & met grote matigheid en geestesinspanning lange jaren behouden; om zich met volle bewustzijn en rijk aan verdiensten in de handen van den Heer te geven.

Waar men lijdt in de vrede des Heren, daar is iijckdom,
eer en leven. *Spreuk 22-4*

H. Moeder Maria, in U heb ik al mijn vertrouwen gesteld; bevel mij Uwen Zoon aan. Maria, hoop der zieken, bid voor mij.

Beminde Familieleden, en gij vooral IRMA, die mij vele jaren als een eigen ruster bijstond en veel nachten voor mij hebt gezorgd & gewaakt; ik dank U allen. Mogte de Heer U rijkelijk belonen. Vergeet me niet als gij bidt; mijn vriendinnen, vaartwel, tot bij den Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl