

† ZALIGE GEDACHTENIS DER  
**Eerwaarde Zuster Norbertine**  
(Juffrouw Jeanne DURIEUX)

*Vereerd met de Burgerlijke Medalie, van 1ste Klas en de Herinneringsmedalie ; Geboren te Leuven, den 3 December 1879 — getreden in het klooster der Zusters van «Maria-Jozef» te Geeraardsbergen, den 13 September 1904 — Gekleed den 26 December 1904 — Gefroest den 28 December 1905 — Overleden, den 13 November 1935, na ontvangen te hebben al de Rechten onzer Moeder, de H. Kerk.*

De kloosterlijke staat, waar men, door het afleggen der belofte van de evangelische raden, zich voor immer verbindt tot het werk zijner volmaaktheid : ziedaar het verhevenste ideaal van het christelijk leven, op deze wereld. — Van onze geliefde Zuster Norbertine, mag men getuigen dat zij, in haar onderwijzing, nooit iets heeft voorgedragen, dan hetgeen waarachtig, juist, wijs, nuttig was, voor haarzelve en voor anderen. Zij vergenoegde zich niet met onderrichten ; kennissen uitbreidend in 't verstand van haar veelgeliefde leerlingen, was haar oogwit : het beeld van Jezus-Christus in hun hart te prenten. — Zij was Gode aangenaam en Jezus wilde haar beproeven en zuiveren door het lijden : Grievende en aanhoudende smarten, verzwakking van lichaams- en geestvermogens, inwendige bitterheid, slapeloze nachten met hun vervaarlijk gevolg van bangen bezorgdheid.... — Bij het naderen van het beslissend oogenblik der laatste afreis, stichtte zij door haar volkomen onderwerping, Jezus stellend tusschen haar en de smart ; grootmoedig zeggend : *het «Fiat» van de totale overgiving en den »Liefdevollen Dank», uitgeboezemd in den laatsten ademtucht : «Mijn God, ik bemin U» !* —

Mijn zeer waarde Oversten en goede Medezusters, ik verlaat U, de zoo troostende gedachtenis behoudend van uw heilzaam bestuur en uw gedurige bezorgdheid te mijnen opzichte : dat Jezus U loone door overvloedige zegeningen. — Mijn welbemide Zusters, Broeders, Neef en Nichten, op aarde is alles voorbij, maar hierboven leeft men voorl. Dooden zijn geen afwezigen ; hun glorieblikken zijn gevestigd op onze betraande oogen. — Denkt aan mij, ja bidt voor mij, die U niet vergeef. In den Hemel, bij God en in God zullen onze genegenheden geen hartepijn meer kennen. — En gij, geliefde leerlingen, blijft uwe Meesteres gedachtig, in uw gebeden, in uw vurige, veelvuldige Communiën. Moge Jezus U op zijn minnend Hart behoeden, trouw aan uwe overheerlijke zinspreuk : *«Door Maria aan Jezus» !* — Amen. Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 quad. afl.)