

Zalig zijn dezen, die beproeving lijden :
want na de beproeving zullen zij de kroon
des levens ontvangen.



Bid. voor de ziel van zaliger

MIJNHEER

Richard DUROCHEZ

Echtgenoot van Mevrouw

Irène DERANT

Geboren te Tollembeek, den 13 Mei 1906,
aldaar godvruchtig overleden den 3 Januari
1943, gesterkt door de Troostmidde-
len onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een achtenswaardige echtgenoot en vader, en verdient in het aandenken der goeden voort te leven. Kloekmoedig verdroeg hij lijden en beproevingen, omdat hij in God zijne hoop had gesteld, en verlangde vurig met Hem vereenigd te worden. H. Machab VII X 20.

Beminde echtgenoote, zonen, duurzame moeder, broeders, zusters, bloedverwanten en gij allen die mij duurzaam zijt, gij hebt mij zoo dikwijls mijn lijden verzacht, gij waart mijne vreugde en mijn troost. Oh ! hebt allen dank, Ik ben u voorgegaan naar den Hemel, daar zal ik met hen bidden opdat wij allen eens mogen vereenigd worden in het hemelsch Vaderland, waar wij nooit meer zullen scheiden.

Wees mij immer indachtig en bid voor mij.

.....
Drukkerij Jean Vander Roost, - Tollembeek.