

Weest ook gij bereid, want op eenen stond, dien
gij niet kent zal de eer komen,

Matt. XXIV,44



Bid voor de ziel

van Mevrouw

CAMILLA DUSONG

echtgenoot van ' Mijnheer

GUSTAAF VAN CAUWENBERGE

geboren te Opbrakel den 14 September 1874 en
aldaar godvruchtig overleden den 7 Maart 1943,
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Eene Godsdienstige en voorzichtige vrouw is eene
gave boven alle gaven. Eccl., 26.

Zij toonde zich niet uitwendiglijk op, door de
kostbaarheid der kleederen; maar versierde den uit-
wendigen mensch in het hart verborgen, door de
onverderfelijke zuiverheid van eenen zachtmoedigen
en vreedzamen geest; het welk een rijk versiersel is,
voor de oogen van God. 1 Petrus: 5

Gelukkig is zij: want zij betrouwde zich op God
alleen, en heeft niet omgezien naar tijdelheden en
valsche dwaasheden. Ps. 59-X 5.

De deur des Hemels staat open voor deze Die
gedurende hun leven al hun betrouwen op Maria's
hulp zullen gesteld hebben.

Gij allen die mij bemind hebt op aarde weest niet
bekommerd om mijn lichaam: het eenige wat ik u
vraag, is dat gij mij zoudt gedachtig zijn in uwe
gebeden, en aan het altaar des Heeren, overal
waar gij u bevindt.

H. Hart van Jezus ons toekome uw rijk.

300 d. afl.

R. I. P.

Uitg. L. Van Hoever Koster Opbrakel