

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van

KAMIEL DUSONG

echtgenoot van

VALERIE FAINGNAERT

geborente Opbrakel, den 31 Mei 1867, en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 21 Februari 1941. voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Mijn levenskracht is uitgeput, mijn dagen gaan ten einde en het graf staat mij te wachten. Verlos mij, o Heer, ik stel mijn betrouwen op U (Job. 17)

De wereld en haar begeerlijkheid gaan voorbij, maar die den wil van God volbrengt blijft in eeuwigheid.

Wat zullen wij van deze aarde meedragen? Onze werken alleen zullen ons in 't ander leven volgen. Laten wij daarom het goede doen terwijl wij nog tijd hebben.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.

Beminde echtgenoote, geliefde kinderen, ik dank U voor uw goede zorgen. — Dat de Heer U zegene, gij allen die medelijden hebt gehad met mijn pijnen (Reg. 2.23) — Ik smEEK U, door de liefde van Onzen Heer Jezus-Kristus, help mij verder door uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

Nederbrakel Druk, Wed. O Surdiacourt