

Zij vlucht  
den tempel

op der boezen, ging naar  
a aanbad God. Ton. c, 1 v 5.

†

P. *Arust van Jufvrouw*

**MARIA DUSONG,**

LID *REGAGATIE O.-L.-V. ONBEVLEKT ONTVANGENIS,*  
zen te Nederbrakel den 4 Maart 1855,  
aldaar overleden den 4 Augusti 1876,  
voorzien van de III. Sakramenten.

Vroegtijdig de aarsche ellende ontslopen,  
Vloog zij met de Eng<sup>l</sup>en bij den Heer,  
En Sions gouden poort ging open,  
De Hemel telt een<sup>g</sup> Engel meer.

Gelukkig de ziel die ontmaakt van hare wereldsche  
banden, zich ten Hemel verheft door eenen vrijen,  
zekeren en stillen vlucht; zij vreest noch den tegen-  
spoed noch de dood meer; zij ziet niets meer voor  
haar als haren minnelijken zaligmaker, tot welken zij  
steeds verzuchtte, dien zij beminde, en bij wien zij  
nu voldoening en heerlijkheid geniet. Niets voortaan  
zal den luister van haar geluk kunnen verdooven en  
de boezen zullen het haar niet ontrukken. H. L. SUSR.

Van mijne kindschheid af, o Maria, heb ik mij aan  
U toegewijd als aan mijne vorstin. Ik groet U, o  
mijne welbeminde Moeder, ik groet U, o sleutel des  
Hemels. H. EPHR.

Teergeliefde Moeder, Broeders en Zuster, gij weet  
hoe zeer ik u steeds bemind heb. De dood heeft die  
liefde tot u niet verminderd. — Ik zal u beninnen in  
den Hemel zoo als ik op aarde gedaan heb. H. GREG.

R.

I.

P.

Geerardsb. Avoux-De Vlamincq.