

O, hoe wijs en voorzichtig, hoe gelukkig is hij die zoo tracht te leven, als hij wenschte gevonden te worden in de uur der dood. Thom. a Kemp.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mejufvrouw

SIDONIE DUSONG

Dochter van wijlen

PETRUS en ROSALIE ENGELS

geboren te Oprakel, den 15 Mei 1860 en aldaar godvruchtig overleden den 17 December 1922.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

ZIJ WAS LID VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

De zoetste troost die men in 't graf mededraagt, is de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft in de eenvoudigheid des herten, in de oefening der christelijke deugden en werken.

H. Franc. v. S.

Gelukkig dezen die den raad der boozen niet hebben gevolgd, die den weg der zondaars niet hebben betreden en de vergaderingen der goddeloozen niet hebben bijgewoond, maar wiens wil aan de wet des Heeren verkleefd is. Ps. I. 1 en 2.

O Maria, mijn hert heeft u altijd bemind, mijne tong u altijd geloofd, bid nu voor mij.

Duurbare Familie, wees mij indachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaren en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.