

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen ver-
troost worden. Matt. V. 5.

BID VOOR † DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARIA-SIDONIA DUSONG

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

REMI ROMAN

geboren te Opbrakel, den 18 Februari 1876 en
aldaar godvruchtig overleden den 16 Juli 1929.

Gesterkt door al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

**Zij was lid van de Derde Orde, van de Confrerie van
het H. Hart, van de Wekelijksche Kruisweg en
van de Voortplanting des geloofs.**

De zoetste vertroosting die men mededraagt in
het graf is de overtuiging, als een onberispelijke
echtgenoot, eene teedere en toegenegene moeder
te hebben geleefd en aan zijne kinderen duurzame
lessen en kristene deugden als erfdeel te laten.

(H. Franc. van Sales.)

Zij was eene zeer teedere moeder, en de liefde
die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde niet
uit die zij aan God verschuldigd was. (H. Greg. Naz.)

Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen, groot
is de droefheid die U komt treffen bij dit smart-
telijk afscheid, ik had gehoopt U nog menige jaren
met mijn moederlijke zorgen te mogen omringen.
Doch Hij die de Meester is van ons leven en niets
anders beoogt dan ons eeuwig welzijn, heeft er
anders over beschikt Onderwerpt U met liefde aan
zijn aanbiddelijke wil en troost u met de zoete
gedachte dat wij eenmaal elkaar kunnen terugvin-
den in den Hemel. Gij vooral mijne Kinderen, die
voortaan mijn moederlijke steun zult moeten
missen, blijft u waardig toonen van de door-kriste-
lijke opvoeding die ik u heb gegeven en weet dat
uwe moeder niet ophoudt ook nu nog over u te
waken. Blijft gij haar steeds gedenken in uwe
gebeden.

Zoete Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(300 dag. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 jar. 7 q.)

Nederbrakel. Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert