

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Theophiel D U T H I E

echtgenoot van Mevrouw

Henriette VAN ACHTER

geboren te Nederbrakel, den 16 April 1865 en
godvruchtig overleden te Paricke den 23 Februari 1939
Versterkt door de laatste H. Rechten.

Hij was lid van het genootschap van de H. Barbara

Wij weten allen dat het den mensch vastgesteld is
eens te sterven. (Hebr. 14,27)

Doch de dood kan ons over komen gelijk een dief in
den nacht. (Math. IV. 43)

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft.
ook is hij in vrede ontslapen. (H. Aug.)

De dood, het leven, de ziekte, de gezondheid, alles
komt ons over volgens de schikkingen der Goddelijke
Voorzienigheid.

Wat zullen wij van de aarde mededragen? Onze
werken alleen zullen ons in 't ander leven volgen.

Doen wij dan het goede terwijl wij nog tijd hebben
(Off. Eccl.)

Bemide Echtgenoot en duurzame kinderen, weent
niet maar geloofd en hoopt! de dood kan ons voor
enen tijd van elkander verwijderen, maar toch ons
liefde niet breken. Eert en bemint uwe moeder al de
dagen van uw leven en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. a.)

De vier akten a. u. b.

Drukk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.