

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.

†

**Bid voor de ziel van Mijnheer
EUGEN DU VILLE**

Rustend onderwijzer

echtgenoot van Mevrouw Jeannette DE STERCK.

Geboren te Ophasselt op 17 juli 1894 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 18 januari 1960.
Voorzien van de HH. Sakramenten der Siervendan
en de Pauselijke Zegen.

Erelid van de H. Hartbond

Algemene verslagenheid en treurnis verwekt het zo plotseling afsterven van deze voorbeeldige man.

Hij was een model-huisvader. Hij gaf alles wat hij geven kon. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, wijdde hij al zijn zorgen aan de opvoeding en aan de vooruitgang van zijn zeer talrijk, geliefd gezin.

Als zovele voorbeeldige huisvaders vond hij, naast moeder, zijn grootste vreugde en geluk in zijn tehuis en in zijn kinderen. Voor hen wilde hij alles offeren.

Als onderwijzer gaf hij aan de jeugd naast profane wetenschappen vooral eeuwige wijsheid.

Zijn diep godsdienstig leven, stuurde hem, om ook als ijveraar van de Bond van het H. Hart, de pionier te zijn in zijn wijk!

De Parochie dankt U in naam van het H. Hart.

Duurbare echtgenote, al te vroeg moet ik van U heengaan. Heb du zendmaal dank voor uwe genegenheid en liefdevolle zorgen.

En gij, mijn geliefde kinderen, de trots van mijn leven, weest de troost en de steun van moeder. Bidt allen veel voor vader. Vaartwel!

Beminde familieleden en vrienden, leden van den H. Hartbond, weest ook gij mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, uw Rijk kome!

De Fam'lie dankt U.