

Al wierd de rechtveerdige door de dood verrast, hij zal in ruste wezen; zij sterven immers niet onvoorziens, die altijd gedacht hebben dat zij sterven zullen.

Wijsh. IV. 7 H. Anselmus.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

CESAR EEMAN

weduenaar van Mevrouw

LEONIE DE SMET

geboren te St. Martens-Lierde, den 7 Maart 1849 en aldaar godvruchtig overleden den 13 Januari 1919.

Versterkt door de HH. Sakramenten der steruenden.

Hij was lid der St. Gregoriusgilde, van het Broederschap der H. Barbara en van den Wekelijkschen Kruisweg.

Geen dood mag voor kwaad gehouden worden welk een goed leven voorafging. H. Aug.

Hij was rechtveerdig en volmaakt onder zijne medemensen, hij leefde voor God. Gen. IV. 9.

In de gezelschappen der ijdele wereld heeft hij nooit plaats genomen; met de boozen was hij nooit gezeten, maar in zijne onschuld heeft hij voor God gewandeld: hij beminde het huis des Heeren, in de kerke loofde hij zijnen God. Ps. XXV.

Welk geluk is het te sterven met volle overgeving aan Gods wil, met vertrouwen rustende in de armen van Jezus-Christus, die zulke pijnlijke dood heeft willen sterven om ons eene zachte en aangename dood te verwerven. H. Alph. de Liguoria.

Dierbare Bloedverwanten en Vrienden, de dood heeft ons gescheiden, ik dank U voor uwe milde zorgen; dat de Heer U loone voor uwe genegenheid en goedheid en als eene laatste gunst verzoek ik U mij niet te vergeten in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q

R. l. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.