



DANKBARE HERINNERING AAN  
DE HEER

## **Georges Joseph EEMAN**

weduwnaar van Mevrouw  
**MARIA VAN BREUSEGEM**

geboren te Sint-Martens-Lierde op 16 november  
1904 en godvruchtig thuis overleden  
op 18 maart 1996,  
getekend met de ziekenzalving.

---

Georges is het type dorpsmens van vroeger. " Als gij het uwe doet en ik het mijne, dan zal het goed gaan in de gemeente ", heeft hij ooit gezegd. Georges is uit de tijd dat werkloosheid nog niet bestond. Een man deed alles toen. Hij kon dertien stielen. Georges was koewachter, steengraver, duivenmelker, gemeentewerker, kerkhofman, cafébaas, arbeider in de melkerij van het klooster... " Soms hoor je nog verhalen over het vele werk en het vele plezier in de melkerij. Georges Eeman en Maria Van Breusegem werkten er allebei van de vroege morgen tot de middag, proefden er van de liefdesroom en leefden samen lang en gelukkig " (uit 'Lierde Vroeger - de dorpen waarin wij kinderen waren', p. 239).

Sinds Maria's dood (1992) hield Georges rekening met zijn eigen dood. De tijd stond sindsdien stil voor hem. Hij telde de jaren af, elke keer dat hij over zichzelf vertelde. Zijn ouder worden ging - niet onbegrijpelijk na al die jaren - gepaard met vermindering van kracht en ge-