

Weent niet, want het zoontje is niet dood  
maar het slaapt. Matth. IX 24.



ZALIG AANDENKEN

van

**GEORGES EEMAN**

teergeliefd Zoontje van

**Victor en van Bertha Van Hecke**

geboren te St. Martens-Lierde,  
den 18 April 1923 en er aan de liefde zijner  
ouders ontrukkt den 1 Mei 1925.



In ons hofken stond te geuren  
't Lieve roosje fijn en teêr,  
Met zijn reine en frissche kleuren,  
En wij minden het zoozeer!

Maar een Engel kwam gevlogen,  
En hij plukte ons bloemken af;  
En onz' natbekreten oogen  
Zagen enkel nog... een graf!

En van verre riep ons de Engel,  
Wijl hij was in volle vaart:  
<'k Plukte 't roosje van zijn stengel,  
< Want het was te schoon voor de aard!  
< Later, na uw sterflijk leven,  
< Zoo gij dient uw God en Heer,  
< Ziet gij, met een glans omgeven,  
< 't Bloemken uit uw hofken weer! >

---

*Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*