

Het zoontje is niet dood, maar slaapt  
(Marcus 5, 39)

†

TROOSTENDE GEDACHTENIS

van

**Ghislain, Albert, Aimé EEMAN**

zoontje van

**Florent en Irma MISEREZ**

geboren te St. Martens Lierde,  
den 2 Juni 1939 en er aan de liefde zijner ouders  
ontruikt, den 14 April 1941.

Uw zoontje slaapt... Och, weent niet meer,  
brave ouders ; lief kind  
Ghislain slaapt, nu stil en teer ;  
niets zal hem hier nog hinderen.

Hij ligt ontbloemd en bleek als was  
in 't reine witte toogje  
zoo blank, alsof 't een lelie was  
en sluit zijn hel-blaauw oogjes.

Hij slaapt, — De dood en heeft op hem  
geen meesterschap te winnen :  
't ontwaakt op Jezus'zoete stem  
en hupt zijn hemel binnen.

Daar leeft hij nu, daar lacht hij nu  
Een engel bij de Engelen  
Vader, moeder, weent niet meer, 't geloof  
Zal troost bij tranen mengen.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel