

O dood, o groot geheim der dood, hoe-  
wel leert gij ons kennen wat wij in de we-  
reld zijn.

†  
TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

**GUSTAAF EEMAN**

echtgenoot van Mevrouw

**Irma Van De Pontseele**

*geboren te St. Martens-Lierde den 30 Sep-  
tember 1875 en godvruchtig overleden te Des-  
tinge den 25 Januari 1922 versterkt door de  
H. H. Sacramenten.*

Groot is de slag, diep de wonde: hard  
de beproeving die ons heden treft; doch  
het is geschied zooals het den Heer be-  
liefde, zijn naam zij gebenedijd.

Als een rechtschapen man was hij ge-  
durig bezorgd met het welzijn van gansch  
zijn gezin. Hij heeft den goeden strijd ge-  
streden zijne loopbaan voleind, zijn ge-  
loof bewaard. Hem wacht de kroon van  
heiligheid. Duurbare echtgenoot, ge-  
liefde kinderen, volgaarne zou ik langer  
met u willen verblijven hebben; doch  
buigen wij nederig het hoofd voor Gods  
schikkingen, zijn raadsbesluiten zijn on-  
doorgrondbaar, treurt niet zooals deze die  
geene hoop hebben maar bidt steeds voor  
mij, in afwachting voor eeuwig vereenigd  
te zijn in den schoonen Hemel.

---

*Drukkeij Hoebeke, Gaffelstraat.*