



†

**ZALIG AANDENKEN**

van Mevrouw

**IRMA EEMAN**

weduwe van wijlen Mijnheer

**REMI DE BRAEKELEER**

geboren te Sinte Maria-Lierde, de 15 Augustus 1879  
en godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde,  
de 20 Februari 1951, versterkt door de laatste  
H. H. Sacramenten.

*Lid van de Bond van het H. Hart  
en van de Confrerie der H. Barbara.*

Heer Jezus, die op weg naar Calvarië zoveel hebt geleden, heb medelijden met mij.



De duurzame overledene leefde als een volmaakte christene en is gestorven, overgegeven aan Gods' wil, als een heilige.

Gesproten uit een diepgelovige familie, was God behagen en de luister van zijn huis beminnen haar glorie. Van jongsaf aan was zij al wat kerk en godsdienst aanging ten zeerste genegen en heel haar leven heeft zij daarvoor geijverd.

Dat wat haar bijzonder kenmerkte en haar zo bemind maakte bij haar medemenssen, was haar liefde en genegenheid voor zieken, zieken, en stervenden. Hoevelen van haar medemenssen heeft ze niet bijgestaan in hun laatste levensuren? Met wat een overtuiging ging zij de rozenkrans bidden bij sterfgeval? Geen wonder dan ook dat ze door vrienden en kennissen geëerd en bemind werd en terecht als de schutsengel der gebuurte genoemd werd.

En de kroon op dit alles : een langdurige en pijnlijke ziekte, die zij zo voorbeeldig verdroeg.

Bemide Broeders, Zusters en Bloedverwanten, ik verwacht U op een blij weerzien hierboven : hebt dank voor uw grote liefde en goede zorgen en vergeet mij niet in uw gebeden, gij vooral bemide Zuster, die de Heer zijt toegewijd.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
7 j. en 7 quad. afl.

---

De familiën EEMAN, DE BRAEKELEER,  
VAN STRYTHEM, GYSELINCQ,  
*BEDANKEN.*

---

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.