

Maria is ons leven in dit ballingschap, zij wordt onze zoetheid in de ure des doods, door ze ons kalm en gelukkig te maken.

H. Lig.



Bidt voor de ziel

van

I V O E E M A N

weduwnaar van

AMELIA MAROYE

geboren te Nederbrakel en overleden te St-Martens-Lierde den 1 Juni 1899 in den ouderdom van 62 jaren.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Hij was een man vol van geloof, eenvoudig, godvreezende en afwijkende van het kwaad.

Job. I.

Hij aanvaarde met een goed hart al wat hem overkwam, bleef in vrede in zijn lijden en behield de verduidelijking op den dag der ellenden.

Eccl. 11.

Daarom was hij bemind van God en van de menschen.

Eccl. XLV.

Mijne lieve kinderen, gij weet hoe ik mij onder u gedragen heb, hoe ik u van al wat nuttig was, onderricht en vermaand heb. Nu beveel ik u aan God... vreest God en onderhoud zijne geboden, want dit is heel de mensch

Ap. Paul. E.

Weest mij gedachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl).

R.

I.

P.