

De rechtvaardige sterft gerust ; hij weet immers dat de dood, die dit sterfelijk leven eindigt, voor hem het begin is van het eeuwig leven en de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mejuffer Julie EEMAN

geboren te St. Martens-Lierde den 18 Mei 1872 en
er godvruchtig overleden den 9 Mei 1936.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wij zijn op deze aarde gelijk vreemdelingen en reizigers. Onze dagen vervliegen gelijk de schaduw en wij blijven er maar een korten stond.

(Parab. 19-15.)

Het lijden van het tegenwoordige leven kan niet vergeleken worden met de glorie die eens in ons zal geopenbaard worden.

(Rom. 8.)

Gansch haar leven was eene bereiding tot de dood : en de beproeving heeft ze met geduld gedragen, wel wetende dat lijden en beproeving ons aan Jesus doet gelijken en de zekerste weg is naar den hemel.

Bedroeft u niet, gelliefde bloedverwanten, gelijk dezen die geen hoop hebben. Eens zullen wij voor altijd vereenigd zijn bij den Heer, waar alle droefheid in vreugde, alle lijden in vrede zal veranderen. Vergeet mij niet in uwe dagelijksche gebeden.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht.

(300 d. afl.)