

Onze Vader die in de Hemelen zijt... Uwe wil geschiede

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

L E O E E M A N

echtgenoot van Mevrouw

Victorina Van Strythem

Hij was EERELID VAN ST-GREGORIUS MAATSCHAPPIJ
geboren te St-Martens-Lierde, den 5 April 1848, en
aldaar overleden, den 24 April 1910.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.



Goede echtgenoot, goede vader gedroeg hij zich in alles met groot beleid, bleef verkleefd aan den dienst Gods, leerde de zijnen God vreezen, de zonde vuichten, de wet Gods beminnen en er naar leven.

(Zal. Petrus Can.)

Hij weende over den bedrukte en zijne ziel had medelijden met den arme.

Job. XXX. 25.

Gelukkig degene die de gunst van Maria genieten want de H. Maagd leidt hare dienaren naar den hemel.

(H. Bonav.)

Groote pijn en heb ik in mijn lichaam geleden maar om uwentwille o Heer, heb ik ze met verdueligheid gedragen.

2. Mach. VI. 30.

Uw vader verlaat u, hij verlaat deze wereld waar hij veel geleden heeft, vergeet hem niet in uwe gebeden, ik heb u allen zoo teeder lief gehad. Blijft vereenigd onder elkander, dient God getrouw en leeft zoo dat gij den dood nooit behoeft te vreezen, opwelk tijdstip hij u verrasse. Vaartwel mijne duurzame echtgenooten en kinderen wij zullen elkander spoedig weerzien.

(H. Ant.)

Zoet Hert van Jesus maak dat ik u altijd meer en meer beminne.

(300 dagen afluat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukkerij Oscar Surdiacourt.