

Een goede dood is de ingang tot het eeuwig leven.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria - Catharina EEMAN

Weduwe van Mijnheer

Emiel MACHTELINCKX

geboren te St.-Martens-Lierde op 10 februari 1870
en godvruchtig overleden te St. Maria-Lierde,
op 7 november 1957.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen „in articulo mortis“.

Lid van de Confrerie van het H. Hart
en andere godsdienstige genootschappen.

Moeder verliezen, al is ze hoog bejaard,
weegt zwaar voor 't minnend kinderhart!
Doch in de pijn der scheiding zeggen we:
„ Heer, heb dank voor zulk een moeder, heb
dank om haar zo lang behoud “.

Van kindsbeen af, leidde de duurzame over-
ledene een vreedzaam en stil leven, leerde
God vrezen, was vol opoffering voor haar
huisgenoten en vond groot genoeg in het
bezoeken van Gods huis. Kon ze niet meer
ter kerke gaan, bidden bleef toch steeds haar
voornamste taak, geen enkele hoogdag kon
worden gedragen of ze deed er aan mede.

Wijl ze zich niet geschaamd heeft over haar
Goddelijke Meester in de Eucharistie, mag
ze vertrouwen dat Hij nu ook de schatten
zijner liefde voor haar zal openen en haar
voor eeuwig tot de zijnen zal nemen.