

Zalig zij die in de Heer sterven.



Bid voor de Ziel
van Mevrouw

Marie-Eugenie EEMAN

echtgenote van Alfons VAN DEN BOSSCHE.

Geboren te St. Martens-Lierde de
12 Februari 1876 en er godvruchtig overleden
de 4 October 1954.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was een deugdzaame echtgenote, die de Heer diende in alle rechtzinnigheid, een goede moeder die haar talrijk kroost bestuurde met voorzichtigheid. De eenvoud en de oprechtheid harer ziel, de godsvrucht van haar leven deden haar van God en de mensen beminnen.

Met grote verdueligheid heeft zij de beproeving ener pijnlijke ziekte verdragen, overtuigd van dit heerlijke woord „Dat wij door de beproeving heen het Rijk Gods ingaan”. (H. Paulus)

Bemide echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, ik heb U verlaten, doch mijn liefde voor U sterft niet, ik zal U blijven beminnen in de Hemel waar wij elkander eens zullen weerzien in blijdschap en vreugde.

Vaartwel, gij allen die mij duurbaar zijt, tot weerziens hier boven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)