

Een kind van Maria zal nooit vergaan. H. Bern:



BID VOOR DE ZIEL

van jufvrouw

ROSALIA EEMAN,

dochter van

Henricus en van Maria-Theresia Dhaenens,

geboren te St-Martens-Lierde, den

29 April 1819, en aldaar overleden den 31 Maart 1902,

*versterkt door de HH. Sacramenten van onze Moeder
de H. Kerk.*

Zij had bij allen een allerbeste faam, omdat zij
zeer godvreezend was; en er was niemand die een
woord kwaad van haar sprak. Judith. c. VII. V. 8.

Zij was ootmoedig en zachtmoedig van hart.

Evangel.

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerech-
tigheid; hij zal mij beloonen volgens de reinheid
mijner handen. Want ik heb zijne wegen bewaard,
en ik heb mijnen God niet ongetrouw geweest.

Sp. XVII.

Nu gij mijne beminde zuster, bloelverwanten en
vrienden, dat den vrede des Heeren met U blijve,
maar wilt mij niet vergeten in uwe gebeden en
goede werken bij den Heere.

Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijn heil.

300 dagen aflat.

R. I. P.

Stoomdr. gebr. Grootaert, Deinze