

Gelukkig die Maria beminnen, want hunne dood
zal zonder strijd zijn. H. Bon.



BID VOOR DE ZIEL

van vrouw

VICTORIA EEMAN

weduwe van Mijnheer

Eduard De Neve

geboren te St-Martens-Lierde den 27 Maart 1831 en
aldaar godvruchtiglijk in den Heer ontslapen den 12
September 1904 versterkt door de Sacramenten van
onze Moeder de H. Kerk, lid van het Broederschap van
de H. Barbara.

De dood der rechtvaardige is kostbaar in de oogen
des Heeren. Script.

In hare jeugd was zij op hare hoede voor de strik-
ken der wereld. Lev. van de H. Anna van Jezus.

Godvruchtig, ootmoedig, eerbaar en eenvoudig,
heeft zij haar leven door gebracht. Pro. xxxi 27:

Zij beminde God en haren evenmensch; en hare ge-
dachtenis is in zegen. Script.

O u, o Heer! heb ik mijne hoop gesteld, ik zal
nimmer beschaamd worden. Sp. ixx.

O gij nu mijne teergeliefde Bloedverwanten en
vrienden, gedenkt hoezeer ik u geacht en be-
mind heb, wilt mij nu ook niet vergeten in uwe ge-
beden en offeranden voor het aanschijn des Heeren.

Vaartwel, wij zullen volhaast elkaar wederzien in
den Hemel!

O zoet Hart van Jezus, wees mijnen toevlucht!
300 dagen afluut.

R. I. P.

Stoomdr. Oscar Grootlaert, Deinze.