

O Maria tot U roepen wij, zuchtend en weenend  
in dit dal van tranen.

SALVE REGINA.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**VITAL EEMAN**

weduwnaar van Mevrouw

**COLETA SPITAEELS**

geboren te St-Martens-Lierde den 15 November 1835

en overleden te Nederbrakel den 29 September 1910.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Die den Heer vreest zal troost vinden op zijn  
sterfbed en op den dag van zijne dood zal hij geze-  
gend worden. Ps. I. 3.

Zalig zijn de vreedzamigen, want zij zullen Kin-  
deren Gods genoemd worden. MATH. V. 9.

Gelukkig is de mensch wiens hoop in den naam  
des Heeren is, en die zijne oogen niet slaat op ijdel-  
heden en bedriegelijke dwaasheid. Ps. 39.

Dat hij dus in vrede ruste en in der eeuwigheid  
het geluk geniete dat de Heer bereid heeft voor  
degenen die Hem beminnen. H. JAC. I.

Mijne lieve Bloedverwanten en Vrienden bemint  
elkanderen met broederlijke liefde. (ROM. XII. 13.)

Verlaat mij niet als ik van U gescheiden ben, weest  
mij gedachtig in uwe gebeden. S. EPHREM.

Mijn Jesus barmhartigheid! Amen.

*(100 dag. aflaat.)*

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede  
ruste. *(100 dag. aflaat.)*

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.