



ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

**MARIE FAIGNAERT,**

echtgenoot van

**Mijnheer Raymond MISEREZ,**

*geboren te St Martens-Lierde, den 5 December 1902,  
en aldaar godvruchtig overleden den 3 Mei 1930.  
Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

De blijdschap van ons hert is verdwenen. Gij weet hoe redelijk onze droefheid is, hoe beweenslijk de slag die ons treft !

H. Bernardus.



De wonde die Ge ons toebrengt, o Heer, is zeer groot ; doch hetgeen ons troost is, dat Gij onze Vader zijt.

H. Augustinus.

Het leven lachte me tegen en beloofde mij nog vele jaren, en zie in de Lente mijner dagen wordt ik weggerukt van mijn duurzaren echtgenoot en geliefd kindje !

In mijn hartzeer heb ik den Heer aanroepen, en tot mijn God heb ik verzucht. Hij heeft mijn stem gehoord en mijn geroep is tot voor zijn troon gestegen !

Zijt derhalve ook gij bereid, want de Zoon des menschen zal komen in de ure welke gij niet weet !

Matth. XXIV, 42-45.

Vaarwel, dierbare Echtgenoot, heb dank voor de milde zorgen waarmede Gij mij hebt omringd; wees niet ontroostbaar in uwe droefheid, wij moeten ons aan God onderwerpen. En Gij, mijn lief Kindje, nauwelijks hebben wij elkaar gekend en mogen omhelzen of ziekte en dood hebben ons gescheiden; moget Gij opgroeien, steeds getrouw aan God en uw vader genegen. Ook Gij allen die mij duurzaam waart op de wereld, blijft mij thans genegen door mij niet te vergeten in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef ! 300 d. afl.

R. I. P.

---

Druk. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen B.15948