

Wij hebben hem bemind, laat ons hem niet vergeten tot dat wij hem door onze gebeden in het huis des Heeren gebracht hebben.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL FAINGNAERT

echtgenoot van

Mevrouw Marie-Celeste Haegeman,

*gebore te St Martens-Lierde den 12 Februari 1880,
en aldaar schielijk overleden den 3 Juli 1930.*



Beroem u niet op den dag van morgen,
want gij weet niet wat hij u zal meebrengen.
Spreuken.

Wat is immers het leven ? Een damp die
een weinig tijds verschijnt, en voor altijd zal
verdwijnen ; zoodanig dat gij moet zeggen :
indien het God belieft, of indien wij nog leven
zullen wij dit en dat verrichten.

H. Jac. IV. 14 - 15.

De mensch is tot den arbeid geboren, en
dit was den duurzame afgestorvene wel be-
kend, want hij heeft zijn brood niet in ledig-
heid geëten.

Bemide echtgenoote en lieve kinderen, de
Heer laat u een harde beproeving toe... ik
verlaat u... blijft steeds in de vrees des Hee-
ren leven. Stort geen nuttelooze tranen.....
maar wees mij indachtig in uwe dagelijksche
gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
Mijn Jezus, bermhertigheid. (100 d. afl.)

Druk. V. Van Nieuwenhove Geeraardsb. B. 16247.