

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

MARIA - THERESIA FAYNAERT,

weduwe van

Christina Van Den Bossche,

geboren te St-Martens-Lierde en godvruchtig over-
leden te Oultre, den 4 December 1918,

in den ouderdom van 81 jaren,

voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.



Zij was een toonbeeld van verduuldigheid en van volkomene overgeving aan den H. Wil des Heeren wetende dat indien wij met Christus lijden, wij ook met Christus zullen verheerlijkt worden.

Haar leven is niet geëindigd. zij heeft het verwisseld tegen een beter; 't is de aarde niet die haar bedekt, maar de hemel, die haar ontvangen heeft.

Wie zal den Heer vragen: Waarom handelt gij zoo? Kunnen wij Gods wegen verstaan? Het is geschied gelijk het den Heer behaagde: dat zijn heilige wil gezegend zij.

Job I, IX.

Vaarwel! Zeer beminde Kinderen, Zuster. bloedverwanten en kennissen, onze scheiding valt voor U aller pijnlijkst, maar wees niet ontroostbaar in uwe groote droefheid. Weldra zullen wij elkander wederzien in den Hemel.

Mijn Jesus, geef haar de eeuwige rust.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 jar. en 7 q. a.

Dr. Fr. Pennewaert, Ninove