

Weldoen op aarde, leidt tot de eeuwige
kroon in den hemel.



GODVRUCHTIG AANDENKEN
van

ROSALIA FEYS,

weduwe van

Petrus Dierick,

geboren te Olsene, den 13 September 1817 en
overleden te Cruyshautem, den 7 September 1907,
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Deze vrouw was godvreezend, rechtveerdig en eerlijk in haren handel. Om haar goed en aangenaam karakter was zij van allen geacht en bemind. Beproevingen en lijden zijn haar overgekomen, maar zij heeft alles met verdueligheid onderstaan. Daarom vol van betrouwen riep zij tot God : Heer, in uwe handen geef ik mij over, ik ben bereid om te sterven, dat uwen wil over mij geschiede. Job. Sap. Ps.cxv,Act.

De opvoeding harer kinderen was het voorwerp van hare zorg. H.Lig.

O God onzer Vaderen! bewaar in mijne Kinderen en Kleinkinderen de goede gevoelens die ik hen heb ingedrukt; geef hun een volmaakt hert, opdat zij getrouwelijk den weg uwer geboden bewandelen.

I, Par. v, 31.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen aflaat.

R. I. P.

Drukk. C. Walters-Verzele, Cruyshautem.