

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

LEONIE FLAMÉE

echtgenoot van Mijnheer

KAMIEL BLOMMAERT

geboren te Nederbrakel, den 13 Mei 1865
en aldaar godvruchtig overleden den 19 October 1936

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara
en van andere godvruchtige genootschappen.

Zij was eene ware christelijke echtgenoot en moeder die ons allen een stichtend voorbeeld van deugdzaam levenswandel heeft nagelaten. Zij droeg zorg voor de wegen van haar huis. Haar kinderen waren binst haar leven haar roem en troost, en stervende moest zij zich over hen verblijden. Haar hoop zich nog langer voor de haren te mogen opofferen heeft de Algoede aanhoord om ze te vergelden: Hij vond haar rijp voor den Hemel.

Zij is een zachte dood gestorven, volkomen onderworpen aan den wil van God. — Zalig is deze welke de Heer bezoekt en die de beproeving met verdueligheid verdraagt; zij zal er door gezulverd worden en de kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft aan dezen die in zijne liefde sterven.

Onze vreugde en onze vertroosting zijn ons ontomen; doch de herinnering aan de vaste godsvrucht, aan de stichtende lessen en aan de christelijke deugden eener welbeminde moeder beurt ons op in onze droefheid.

H. Aug.

Beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen, de dood ontrukkt mij aan uwe liefde en God roept mij tot een beter leven. Denkt aan de zorg die ik voor u gehad heb, bemint elkander, hebt God gestadig voor uwe oogen en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid! 300 d. afl.