

De hooge onderdom is een kroon van glorie op den
weg der gerechtigheid te bereiken. Prov.XVI.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS FLAMÉE,

Weduwnaar van Mevrouw

PAULINA VANDER MEULEN,

geboren te Nederbrakel, den 3 Augusti 1822, en
overleden te Geeraardsbergen, den 24 April 1914,
VOORZIEN VAN DE LAATSTE H. H. SACRAMENTEN

In de vrees des Heeren opgegroeid, wandelde hij
geheel zijn leven op den weg zijner geboden; onge-
veinsd en rechtschapen van hart, was hij van elk
geacht en bemind om zijnen minzamen omgang, zijne
gedachtenis blijft in zegen bij God en bij de men-
schen.

Pr.Sap.

Zalig is hij die de beproeving uitstaat, want nadat
hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens
ontvangen, die God beloofd heeft aan dezen die Hem
beminnen.

H.Jac.

Ik heb met kloekmoedigheid 't einde mijner dagen
te gemoed gezien, en heb den mond niet geopend
om mij te beklagen over Uwen wil.

Duurbare kinderen, dank voor de goede zorgen die
gij mij steeds gegeven hebt: de goede God zal u
zegenen. Onthoudt de lessen en voorbeelden van
vader, en hondt ze voor aan uwe kinderen, opdat
zij steeds Gods wegen bewandelen, en wij malkander
in de eeuwige zaligheid mogen terug vinden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d.afl

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d.afl.

Drukk. M. Van de Maele. Geeraardsbergen