

Waakt! want gij weet niet op welk uur uw Meester zal komen.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# REMI FLAMÉE

echtgenoot van Mevrouw

## Leonie Van Der Zwalmen

geboren te Nederbrakel,  
den 30 December 1858, en aldaar schielijk overleden  
den 16 Januari 1921,

Lid van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius

---

Niets is zekerder dan de dood; niets zoo onzeker dan het oogenblik op welk zij kan komen... Waakt dan omdat gij noch den dag weet noch het uur.

H. Lig. Math. XXV.

Gelukkig en voorzichtig is de mensch die tracht te zijn gedurende zijn leven, gelijk hij begeert van God gevonden te worden in de uur zijner dood. Nav. Chr.

Hij was een goede, zachtaardige en vreedzame man. De godsdienstige gevoelens waren diep in zijn hart geworteld, hij beminde de kerk en hare dienaars. Zijne geheugenis zal in zegen blijven bij allen die hem gekend hebben.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kinderen, schielijk word ik aan uwe liefde onttrokken. Dat Gods H. Wil geschiede. Weldra zullen wij malkander wederzien om nooit meer te scheiden. Ondertuschen bewijst mij uwe liefde met veel voor mij te bidden.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I P.

---

Nederbrakel, Jos. RADYS-GALLE