

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 d. afl.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

THEOFIEL FLAMÉE

echtgenoot van Mevrouw

FLORENCE MATTHYS

geboren te Nederbrakel,
den 17 December 1871, en er overleden, den
19 Februari 1920, voorzien
van de HH. Sacramenten der Stervenden.

De kranke zal God aanroepen, en Deze zal hem genadig wezen, en hem zijn aanschijn in jubelvreugde laten aanschouwen. Job.34.II.

Ontferm U mijner, o Heer! Zie neder op mijne verzwakking. In uw heil zal ik mij verheugen.

Gelukkig de mensch die geduldig de beproeving doorstaat, want na de beproeving zal God hem de kroon schenken die Hij beloofd heeft aan degenen die hem beminnen. Jac. I, 12.

Maria was mijne hoop binst mijn leven en mijn troost in de uur der dood.

Bemide Echtgenoote, duurzame Kinderen en Bloedverwanten en gij allen die ik bemind heb, bewaart mijne gedachtenis in uw geheugen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. & 7 q. a.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. A. Van Den Driessche.