

Er is geen dood voor de rechtvaardigen, zij  
slechts een overgang tot een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**ELODIE GABRIELS**

echtgenoot van  
**PETRUS HAEGEMAN**

geboren te Nederbrakel den 8 Juni 1867  
godvruchtig overleden na eene langdurige ziekte  
te St Cornelis-Hoorebeke den 17 December 1930  
versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden  
**lid van de Voortplanting des Geloofs  
en van 't genootschap van het H. Hart.**

De duurbare overledene had de wijsheid lief en  
had ze van jongs af tot gezellin van haar leven  
genomen. Door haar geleid, was zij rechtschapen  
in het oordeel, onberispelijk in hare werken. Haar  
huisgezin gansch toegedaan leefde zij slechts  
voor de haren en wilde er iedereen tot voorbeeld  
strekken door haar deugdzaam leven.

Als eene martelares heeft zij geleefd: gedurende  
lange maanden op haar lijdensbed gekluisterd was  
zij steeds gelaten en betrouwend op God, nooit  
ontglipte haar een klacht, zij stierf zacht en kalm  
weg met den glimlach en 't gebed op de lippen.

Duurbare Echtgenoot, geliefde Kinderen, dat de  
gedachte van een gelukkig weerzien uwe droefheid  
verzachte en uwe tranen drooge. Ik zal nooit ver-  
geten uwe vertroosting en zorgen. In den Hemel  
zal ik voortgaan U te beminnen gelijk ik U op  
aarde liefhad. Bewaart Gij ook mijne gedachtenis  
in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees, mijne zaligheid.  
300 d. afl.

---

S.M. Hoorebeke, druk. J. DE CLIPPEL