

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**NATHALIA GABRIËLS**

Echtgenoot van Mijnheer

**PETRUS VANDECAPELLE**

*Lid van den Wekelijkschen Kruisweg.*

geboren te Opbakel,

den 4 Mei 1872 en aldaar godvruchtig in den Heer  
ontslapen den 28 Januari 1919.

*Versterkt door de HH. Sacramenten derstervenden.*

Eenvoudig was zij van inborst, vreedzaam en vriendelijk... Zij had bij eenieder een goeden naam omdat zij God vreesde en niemand sprak van haar eenig kwaad. Judith. VIII.

Zij was goedhertig en dienstveerdig, en vond er haar genoegen in, anderen te helpen en bij te staan. Zij weende met de bedrukten en hare ziel had medelijden met de armen.

Droevige nachten heb ik gehad en smartvolle dagen overgebracht, doch de naam des Heeren zij gebenedijd. Job. VII.

Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen Broeders Zusters en Bloedverwanten, gij weet hoe ik U op de aarde bemind heb; in den hemel zal ik voor U bidden en U eene plaats voorbereiden bij den Hemelschen Vader — Al wat ik van U vraag, is dat gij voor mij zoudt bidden; en gij mijn goede Kinderen eerbiedigt uwen vader, weest hem altijd gehoorzaam en behulpzaam, Tot wederziens in den hemel.

Mijn Jezus barmhertigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, WeVan Nieuwenhove & V.D. Driessche