

Kostbaar is in de oogen des Heeren, de dood zijner Heiligen : De ware wijsheid bestaat in de vreeze Gods, het waar verstand in het vluchten der zonde. Tob. XXVIII. 28.

†
BID VOOR DE ZIEL
van

CLEMENTIA GAUBLOMME,

dochter van

Petrus en Vitalia Vanden Dooren,

geboren te Sint Martens-Lierde den 20 November 1856 en er overleden den 9 Juni 1925, versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.



Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, was zij van iedereen bemind en bij allen die haar kenden zal hare gedachtenis in zegening blijven

Nooit heeft zij de wereldsche vermaken betracht, noch haar hart aan de aardsche goederen vastgehecht. Haar eenige voldoening was in volle vertrouwen den Heer te dienen.

Zij heeft kloekmoediglijk en met verdueligheid al de pijnen harer langdurige ziekte verdragen, vol van dit troostelijk gedacht van den Apostel : De Heer kastijdt degene die Hij bemint.

Vaartwel beminde zuster, bloedverwanten en vrienden, hebt dank voor uwe milde zorgen. Weest niet bedroefd over mijne dood, maar verblijdt u met mij. Gelijk ik u bemind heb op aarde zal ik u blijven beminnen in den hemel. Intusschen weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 dagen aflaat.

R. I. P.

Dr. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen. B. 9287